



Op 18 februari jongstleden overleed **Martin Kellens** (°1956) onverwacht in het ziekenhuis. Martin is niet weg te denken uit de geschiedenis van de bibliotheek in de gemeente Houthalen-Helchteren. Martin was oud-voorzitter van de sectie Openbare Bibliotheken van de VVBAD en hij zat ook enkele jaren in de Raad van Bestuur van de vereniging.

Toen je kinderen klein waren maar ook in de bib, las je zeker veel voor. In meerdere verhalen waren de dieren in het bos soms ook eens heel verdrietig: hun grote vriend was dood. Vervolgens was er een bijeenkomst in het dierenbos. Er werden herinneringen opgehaald. Er werd troost geput. Alle dieren vertelden wat ze van hun vriend geleerd hadden. Hij kon ..., hij kon ... Het was een vreugdevol gesprek. Ze hadden zoveel geleerd van hun vriend.

Velen van ons hebben Martin persoonlijk aan het werk gezien, of in de Houthalense bib of in de Genkse bibliotheekopleidingen. We hebben direct en indirect veel van je geleerd. Je bezat zonder veel woorden de kracht van overdracht. We ervoeren als je collega's en medewerkers uit het ruime bibliotheekveld, als je collega's en de cursisten in het volwassenenonderwijs dat je een begenadigd verteller was. Steeds kaderend in een ruimer geheel én ervaringsgericht. En daarenboven altijd gericht op een goede relatie met eenieder. Je inspireerde, innoveerde op je eigen stille maar doordachte manier.

Ons troffen ook de woorden van je echtgenote waarin ze jullie vijf kinderen beschreef als vijf geschenken en waarin ze in ieder van hen zo veel bijzondere eigenschappen van je ziet bovendrijven. Op hun beurt schetsten ook zij allen hun 'bijzondere' papa. Wij willen danken dat we tijdens de uitvaartplechtigheid ook deelgenoot mochten worden van dit deel van je, Martin.

De draad met het leven is veel te vroeg gebroken. Het belangrijkste wat jij ons leerde is te investeren in goede relaties. Dit laatste straalde je in alle rust uit.

Veel medewerkers en ook onze cursisten heb je zowel veel vaardigheden bijgebracht maar ook veel inhouden. Het grote verschil tussen het leren van een vaardigheid en het leren van bewustzijnsinhouden is groot. Vaardigheden kan je soms kwijt geraken. Bewustzijn niet. Zó leef jij Martin voort in ons. Altijd. Het ga je goed!

Bibliotheekveld Limburg & Bibliotheekopleidingen Genk