

- In memoriam: dr. Emiel Willekens
- Bibliothecaris Sint-Pieters-Leeuw met pensioen



In memoriam dr. Emiel Willekens (1922-2009)

In Hof ter Schelde op de Antwerpse Linkeroever overleed –“kalm en zacht”, zegt het overlijdensbericht – de voormalige Antwerpse stadsbibliothecaris Emiel Willekens. Kalm en zacht: de karaktertrekken die hem zijn hele leven hebben gekenmerkt.

In 1948 trad hij, na studies in de Germaanse filologie te Gent, in dienst van de Stad Antwerpen als adjunct-conservator van het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven. In 1963 volgde hij Ger Schmoock op als directeur van het toenmalige conglomeraat van de Stedelijke Bibliotheken van Antwerpen: de aloude Stadsbibliotheek (nu Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience), het net van Openbare Bibliotheken en het AMVC-Letterenhuis. Hij bleef het complexe geheel leiden tot 1980, toen in de nasleep van het decreet de Openbare Bibliotheken eruit werden losgemaakt. Tegelijk was hij actief als directeur van de Antwerpse Bibliotheekschool en een loyaal gesprekspartner voor de nieuwe collega's van de in Antwerpen ontstaande driedelige universiteitsbibliotheek. In 1982 ging hij met pensioen, maar bleef actief als literatuurhistoricus, vertaler en dichter.

In de eerste plaats was hij een goed en minzaam mens en collega. Als zodanig zullen wij hem blijven gedenken.

Ludo Simons

Bibliothecaris Sint-Pieters-Leeuw met pensioen.



Eind juli ll. trok Gilbert Pické, bibliothecaris van Sint-Pieters-Leeuw, de deur van de bibliotheek voorgoed achter zich dicht. Hij had er maar liefst 45 jaar dienst opzitten.

Zijn loopbaan loopt parallel met de ontwikkeling van het openbare bibliotheekwerk en leest als een verhaal. Als jongeman van 20 jaar stak hij de onderwijzer van het dorp geregeld een handje toe in de parochiale bibliotheek. Gaandeweg nam hij zelf de leiding op zich en werden pikante boeken onder de toonbank uitgeleend zodat mijnheer pastoor er geen last van had.

Gilbert deed bibliotheekwerk op vrijwillige basis tot in 1980. Toen werden, in uitvoering van het eerste Bibliotheekdecreet, de vrije bibliotheken van Rink, Zuun, Negenmanneken, Vlezenbeek en Ruisbroek overgenomen door de gemeente. Gilbert nam ontslag bij Colruyt, waar hij tot dan toe gewerkt had als boekhouder, verkoper en programmeur en werd voltijds bibliothecaris van Sint-Pieters-Leeuw. Intussen had hij de akte van bekwaamheid behaald en de bibliotheekschool beëindigd. De bibliotheek van Sint-Pieters-Leeuw bleef groeien, het aantal medewerkers steeg en Gilbert moest steeds meer gaan delegeren.

Tot zijn laatste werkdag droeg hij klantgerichtheid hoog in het vaandel en bleef hij een enthousiaste en bezielde bibliothecaris en collega.

Vervelen gaat Gilbert zich niet. Hij blijft immers actief als secretaris van de gemeentelijke werkgroep voor heemkunde. Verder gaat hij genieten van het leven: tuinieren, lezen en reizen naar zijn favoriete continent, Azië.

Nog vele jaren, Gilbert!

Karla Theys