

In Memoriam Ria Molemans (1951-2007)



Op 21 september 2007 is Ria Molemans overleden. Ria was mediathecaris voor de departementen HB en IWV van de Katholieke Hogeschool Limburg en coördinator van de 5 KHLim-mediatheken.

In 1977 mocht Ria de bibliotheek van de Katholieke Industriële Hogeschool starten. Zij volgde en voltooide in die periode de opleiding Informatie- en Bibliotheekwetenschap.

Van bij het begin was ze een zeer actief lid van het bestuur van de sectie Schoolbibliotheken van de VVBAD. Ook nam ze jarenlang deel aan de Algemene Vergadering van de VOWB en de werkgroepen Bibliotheken voor de studiegebieden Handelswetenschappen & Bedrijfskunde en Industriële Wetenschappen & Technologie van het VKHO. Zij gaf ook jarenlang les en begeleidde eindwerken en stages aan de CVO Vrije Leergangen Limburg, graduaat Bibliotheekopleiding in Genk.

Nog vóór de fusie van de hogescholen een feit was, wierp Ria zich al op als voorstander van een nauwe samenwerking tussen de te fuseren hogeschoolmediatheken. Zij wachtte dan ook niet af tot ze wist welke mediatheken effectief zouden samengaan om voorbereidende vergaderingen te organiseren, te brainstormen over de mogelijkheid om tot een gezamenlijk reglement en een gezamenlijke catalogus te komen. Zij onderhield voortdurend con-

tact met collega's uit andere hogescholen en universiteiten, waarmee ze bijvoorbeeld het toen nog te ontginnen gebied van de elektronische informatie verkende en al snel de noodzaak van toegang tot deze bronnen benadrukte bij haar directie. Wat begon als een 'eenvrouwsorganisatie' ontwikkelde zich op korte tijd tot een organisatie gerund door een team.

In het najaar van 2000 werd Ria ziek. Daardoor heeft zij de nog grotere omwenteling van mediatheek naar leercentrum HB-IWV van het jaar nadien, niet meer kunnen meemaken. Evenmin de vorming van de Associaties met de consequenties op het gebied van samenwerking tussen de bibliotheken van de Associatie KULeuven. Dit zou voor haar ongetwijfeld een zeer grote uitdaging geweest zijn.

Na een intensieve behandeling werd ze na minder dan één jaar 'genezen' verklaard en kon ze het werk hervatten. Drie maanden later was ze echter dringend opnieuw aan behandeling toe. In januari 2007 werd ze op pensioen gesteld. Een tijdje later begon het vechten tegen haar ziekte pas goed. Op 22 september, rond de middag, heeft ze de strijd moeten opgeven.

Al die jaren heeft Ria een aantal mensen uit haar vriendenkring, waarvan enkele collega's in heel Vlaanderen, via e-mail op de hoogte gehouden van haar lichamelijke toestand, de behandelingen die ze kreeg, de uitwerking hiervan, haar gemoedstoestand ook.

In 2004 schreef ze een tekstje dat op haar gedachteniskaartje afgedrukt staat en dat hiernaast overgenomen is...

Missen doen we haar nu pas goed, maar haar aanmoedigingen stimuleren ons wel om op de ingeslagen weg voort te werken.

Myriam Trippas,
Katholieke Hogeschool Limburg
myriam.trippas@iwt.khlim.be

Over-leven met chemotherapie

*Ze zijn weer voorbij, de chemodagen
't Viel nogal mee, 't was wel te verdragen
het gif is in mijn adres gelopen
nu kan mijn lichaam het weer bekopen:*

*ja, met bijwerkingen van alle slag
een paar ongemakken van dag tot dag
maar ook die kwaaltjes gaan weer snel voorbij
en dan geniet ik van een weekje ... vrij!*

*Is er een oplossing? Ik weet het niet
soms voel ik wanhoop, heb veel verdriet
maar ik zie ook de pracht van het leven
ik kan aan and'ren nog zoveel geven...*

*dat motiveert me, ik ga er weer voor
ik sla me er toch al drie jaar door
om te vechten ben ik nog niet moe
en 'k doe pas veel later mijn ogen toe.*

*Muziek doet mij angst en pijn vergeten
soms ben ik er écht van bezeten
wandelen, fietsen, met ook een terras
en 's zomers een frisse duik in de plas.*

*Ik dank u, God, dat ik er nog mag zijn
voor de draagkracht van mijn angst en mijn pijn
dat ik waardeer, iedere goede dag
zoveel steun en warmte ervaren mag.*

*Dit zijn mijn gevoelens: zo intens.
Dit is mijn strijd: ze houdt maar niet op.
Dit is mijn tijd: 'k haal er alles uit.
Dit is mijn leven nu: zo kostbaar!*

*Ria, voorjaar 2004:
over mijn gevecht tegen darmkanker.*