

IFLA Conferentie

Seoul, augustus 2006

Voor wie van cijfertjes houdt

Het moet gezegd: het lokale organisatiecomité – dat zeven jaar gewerkt heeft aan de voorbereiding van dit IFLA-congres – heeft wonderen verricht. Alles liep op wielletjes: van de openingsceremonie via de meer dan geslaagde 'cultural evening' (met *the best of Korea*) tot de slotstemming. Voor geen enkele van de sessions hoefde je vooraf in te schrijven en toch was er overal voldoende plaats. De infrastructuur van het CO-EX, een conferentie- en expositiecentrum in de zakenwijk van Seoul, was hier niet vreemd aan. In de grootste zalen was er bovendien simultaanvertaling beschikbaar in elk van de officiële IFLA-talen, met name Engels, Spaans, Frans, Duits, Russisch en voor de gelegenheid ook Koreaans en Chinees uiteraard.

Deelnemers

De deelnemers kwamen uit 117 verschillende landen. België had 11 vertegenwoordigers naar Seoul gestuurd: 9 Vlamingen en 2 Franstaligen. Vlaanderen had vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid, de KBR, het VCOB, de K.U.Leuven en uiteraard ook de VVBAD. De Vlaamse vertegenwoordiging was hiermee precies even groot als die van landen als Litouwen en Kroatië. Wij konden bijlange na niet tippen aan delegaties uit de Scandinavische of Angel-



Het IFLA-congres 2006 had plaats in dit supermoderne CO-EX conferentiegebouw in een zakenwijk van Seoul: meer dan de helft van de 4000 deelnemers waren Aziaten.

saksische landen waar van oudsher een bibliotheektraditie bestaat. Ook de Aziaten waren (uiteraard) ruim vertegenwoordigd: Japan, China en Korea leverden bijna de helft van de deelnemers. Zelfs uit buurland Noord-Korea waren er deelnemers. En ook landen waarvan je het absoluut niet zou verwachten, stuurden deelnemers: zoals een vertegenwoordiger uit Palestina van een bibliotheek uit Ramallah. Het congres duurde vijf dagen (de pre- en post-IFLA-evenementen buiten beschouwing gelaten). Gedurende die vijf dagen kwamen liefst 424 sprekers aan bod gespreid over 215 sessies. Het officiële aantal congresdeelnemers bedroeg bijna 3000 maar als je daar het organisatiecomité, de ruim 200 vrijwilligers, de partners van de deelnemers en de exposanten van de exhibit bijtelt, loopt het op tot bijna 4000 mensen. De mensen van het organisatiecomité waren in het getouw van (naar eigen zeggen) 6u 's morgens tot 22u 's avonds.

Slotmeeting

Op de slotmeeting en stemming, die overigens voor iedereen toegankelijk was, werd ook meegedeeld op welke plaats het IFLA-congres 2009 gehouden zal worden. Eerder was al bekend dat hiervoor drie (Europese) steden in de running waren: Lissabon, Firenze en Milaan. Het werd



De voorbereiding van het IFLA-congres 2006 heeft liefst zeven jaar in beslag genomen; de lokale organisatoren hadden dan ook alles grondig aangepakt, onder andere het hele bibliotheekwezen in Zuid-Korea in kaart gebracht en hierover een uiterst fraai fotoboek samengesteld.



Levenslang leren is ook in Korea een 'hot item': in het Mapo Lifelong Learning Center komen dagelijks 6.000 mensen over de vloer om een brede waaier van kennis te vergaren: op de computer leren werken maar ook pottenbakken en fitness zijn er mogelijk en er is zelfs een bibliotheek (of drie).

uiteindelijk Milaan omdat die stad de beste troeven bood (o.a. congres- en logiesinfrastructuur voor enkele duizenden deelnemers). In 2007 strijkt IFLA neer in Durban (Zuid-Afrika) en in 2008 worden de tenten opgeslagen in Québec (Canada). Alex Byrne, de huidige president, hield een afscheidsspeech. Claudia Lux, de president-elect, kondigde het volgende IFLA-congres aan.

Levenslang leren 'Korean style': Mapo Lifelong Learning Center

De IFLA-organisatoren boden een hele waaier van bibliotheekbezoeken aan, 33 in het totaal, van de statige parlamentsbibliotheek via de nationale bibliotheek of een speciale blindenbibliotheek tot een lokale openbare bibliotheek. Alleen al het organiseren van het vervoer erheen was een hele klus, maar het moet gezegd, alles verliep vlot.

Wij kozen voor een bezoekje aan het Mapo Lifelong Learning Center (MLLC). Ook in Korea is levenslang leren een hot item. Het MLLC bevindt zich downtown Seoul. Het is ontstaan als een openbare bibliotheek in 1980. In de loop van de jaren werd ze – met steun van het Ministry of Education – uitgebouwd tot een indrukwekkend centrum voor levenslang leren. MLLC is een kruising tussen een bibliotheek, een cultureel centrum, een sportcomplex, een school voor bijzonder onderwijs, een avondschoon en een kunstacademie, en zelfs een fitnesscentrum.

Het gebouw heeft 9716 m² vloeroppervlakte. MLLC heeft (slechts) 52 vaste personeelsleden in dienst, aangevuld

met een 70-tal leerkrachten (hoofdzakelijk vrijwilligers). En elke dag komen er liefst 6.600 bezoekers over de vloer. Er is ook een (piepkleine) parking (ruimte is onbetaalbaar in hartje Seoul). Het eerste uur parkeer je gratis. Vanaf het tweede uur betaal je. Maar nagenoeg iedereen komt met het openbaar vervoer of te voet.

Wat?

Waar houdt dit centrum zich zoal mee bezig? Het biedt een hele waaier van opleidingen: basiseducatie voor ongeletterden, aanleren van *basic English* voor wie daaraan behoefte heeft, cursussen voor 60-plussers (beetje te vergelijken met onze universiteit voor de derde leeftijd), cursussen voor de hele familie, speciaal onderwijs voor blinden, opleidingen voor kinderen waarin ze vertrouwd raken met multimedia, maar er is ook een zwembad en een sporthal waar aan fitness gedaan wordt én er is zelfs een 'gewone' bibliotheek (of liever: drie gewone bibliotheken).

Zitje reserveren

Omdat de bibliotheken altijd afgeladen vol zitten, is het aangeraden om in de hal je zitje te reserveren via een automaat. In het MLLC kun je ook initiatiecursussen computer voor alle leeftijden volgen. Er is ook een soort van kunst-academie waar je kunt leren pottenbakken of muziek- en dansonderwijs volgen. Maar het MLLC leidt ook zijn eigen leerkrachten op: je kunt er een *in-service training* volgen als coach levenslang leren. Onder één dak tref je hier de mogelijkheid aan om allerhande vaardigheden te leren, een combinatie die bij ons niet voor de hand liggend is. Het hokjesdenken is hier duidelijk doorbroken. In Vlaanderen is zoiets waarschijnlijk niet direct haalbaar omdat de bevoegdheden van onderwijs, cultuur, sport en volksontwikkeling bij verschillende overheden liggen en op verschillende niveaus (Vlaamse overheid, provincie, gemeente).

Conclusie

Wat vooral indruk gemaakt heeft, is enerzijds de enorme leergierigheid van de Koreanen, de drang om kennis en vaardigheden te vergaren (jong of oud) en anderzijds dat het MLLC nagenoeg volledig draait op vrijwilligers. Op het moment van ons bezoek liepen er bijvoorbeeld 114 verschillende cursussen en bij het gros daarvan waren de lesgevers vrijwilligers.

Boeiend is ook hoe vanuit een bibliotheek een dergelijk multidisciplinair kenniscentrum ontstaan is: een mierennest van activiteit middenin het stadscentrum.

Meer info op: www.mapollc.or.kr