

# Japanse boeken in de KU Leuven

In de jaren 1920 schonk Japan aan de Leuvense Universiteit circa 3.000 boeken, goed voor bijna 14.000 volumes, naast verschillende landkaarten en enkele kunstwerken. Het was de bijdrage van Japan aan de heropbouw van de universiteitsbibliotheek, die in augustus 1914 volledig in de as gelegd was. Deze schenking maakt een belangrijk deel uit van het erfgoed van de KU Leuven en UCLouvain.

De collectie behoort tot de merkwaardigste en meest systematische verzamelingen van vroegmoderne Japanse boeken buiten Japan. Het merendeel van de geschonken boeken dateert uit de Edo-periode (1600-1868). Een selectie uit deze schitterende schenking was te bewonderen tijdens de tentoonstelling *Japan's Book Donation to the University of Louvain*, die van 28 oktober 2022 tot 15 januari 2023 liep in de Universiteitsbibliotheek. De boeken maken intussen deel uit van de collectie van UCLouvain. ■

Bron: concepttekst van de tentoonstelling, geschreven door curator Prof. Dr. Jan Schmidt.

Foto's: © Bruno Vandermeulen – Danny Veys, KU Leuven.



